

החוג הבולאי של אקו"ם באשדוד חברי החוג

אנחנו חניכים בסניף אקו"ם באשדוד, אשר כל החברים בו הם אנשים בעלי צרכים מיוחדים. מזה מספר שנים אנחנו מקיימים חוג בולאות במועדון אקו"ם באשדוד, במתנ"ס של רובע ד' בעיר. זהו חוג מעניין ומרגש, ואנו לומדים בו איך לאסוף בולים ולסדר אותם לפי נושאים בסדרן. במסגרת גיליון נושאון העוסק בחינוך חשבנו שכדאי לספר לכם מה למדנו במסגרת החוג.

ראשית, למדנו על פעילות הדואר ועל תפקידו של הבול. למדנו שבול הוא תשלום עבור שליחת המכתב או החבילה, ובעזרתו למדנו איך לשלוח מכתב בדואר. לראשונה בחיינו כתבנו ברכות שנה טובה למשפחה ולחברים (וגם לעצמנו), הדבקנו בול למשלוח בארץ, כתבנו כתובת על מעטפה ושלחנו בדואר. למדנו על דואר ישראל על השירות הבולאי ועל עוד אנשים שאוהבים ואוספים בולים. בחנוכה ביקרנו במוזיאון לתולדות הדואר בתל אביב.



בחוג קיבלנו ואספנו בולים יפים ומעניינים, למדנו את הסיפורים שמאחורי הבולים. הזכרנו את ראש השנה, אבל בחוג למדנו על כל חגי ישראל: החל מראש השנה ותפוח בדבש, יום הכפור והשופרות, סוכות וארבעת המינים, חג החנוכה ונס פך השמן, החנוכה, הנרות והסביבונים. חוויה מיוחדת הייתה לנו בחג הפסח, כאשר קראנו את ההגדה הבולאית של **משה רימר**, אותה קיבלנו ממנכ"ל התאחדות בולאי ישראל, **טיבי ניב**. ההגדה היא כל כך יפה ומעניינת עד ששרנו את כל הזמירות עד הסוף. במיוחד

אהבנו את הגיליונית המספרת את ספור יציאת מצרים וקריעת ים סוף ועוד הרבה בולים הקשורים לפסח.

את הבולים אנחנו ממיינים על פי נושאים. ריכזנו אוסף העוסק בנושא יום העצמאות, ובו בולים של ימי זיכרון וימי עצמאות ובולים אשר בהם מופיע דגל ישראל. בולים יפים במיוחד הונפקו לכבוד יום העצמאות ה-60 של מדינת ישראל: סרט שצייר את המספר שישים, שרוליק - הישראלי האולטימטיבי - עם דגל ישראל בידו, אשר הצל שלו הוא מפת ישראל.

אנחנו מאוד אוהבים את ירושלים לכן אספנו וקיבלנו המון בולים הקשורים לעיר הבירה שלנו: שערי העיר העתיקה, הכותל וטקס ברכת הכוהנים. ירושלים של זהב, ציורי הילדים וגם חלונות שאגל אשר בבית הכנסת בהדסה עין כרם. דרך הבולים למדנו המון על ירושלים ואחרי כן נסענו לטיול בעיר בעקבות הבולים: רצינו לראות את המקומות הללו ולשמוע עוד סיפורים שהמדריכה **קריסטינה** סיפרה לנו. כמו כן ביקרנו בהר הרצל וגם בפסטיבל האורות בלילה לאורך חומות העיר העתיקה.



כל החניכים בחוג אוהבים בעלי חיים וטבע. כאשר קיבלנו בולים עם חתולים וכלבים שמחנו מאוד. כל אחד סיפר איזה בעל חיים אהב עליו ביותר ואיזו חיות מחמד יש לו בבית. בעקבות דיון זה גם קיימנו החלפות בינינו, כדי שלכל אחד יהיה אוסף קטן של בעל החיים "שלו".

למדנו על כל חיות הבית והמשק; תרנגולות, פרות וכבשים, ארנבות וסוסים – ממש כל החווה של הדוד משה. החלק המעניין והיפה ביותר היה הציפורים: אהבנו את התוכים, ציפורי השיר ועופות המים - במיוחד הברווזים, החסידות והעגורים. בעקבות נדידת הציפורים נסענו לטיול באגמון החולה, והיינו עדים למראות מרהיבים עם אלפי ציפורים

במים ובשמים. נסענו בעגלות מסתור כדי לא להפחיד את הציפורים, שמענו הסברים מהמדריכים של השמורה ושרנו את השיר של **אריק איינשטיין** המנוח - "עוף גוזל".

יש לנו גם אוסף של עופות מן המקרא וחיות מן התנ"ך, ובעקבותיו נסענו לבקר בגן התנ"כי בירושלים, ונהנינו עד השמיים. אספנו גם בולים של פרפרים בכל מיני צבעים ומכל מיני ארצות - פלא עולמי.



אנו, חניכי אק"ם, עוסקים בפעילות ספורטיבית ואוהבים אותה מאוד. אנחנו שוחים, משחקים כדורסל (לפעמים עם שחקנים מנבחרת אשדוד) ומשתתפים בטורנירים של כדורת (באולינג). אספנו בולים מכל העולם המתארים את ענפי הספורט וסידרנו אותם לפי תחביבים של כל אחד ואחת. בולים יפים מאוד היו של האולימפיאדות הגדולות, עם הסמל של חמש הטבעות השלובות, כאשר כל אחת היא בצבע אחר ומתארת את אחת היבשות.

מספורט נעבור לפעילות גופנית אחרת: אנחנו רוקדים ריקודי עם ויש לנו להקה הנקראת "מלכי אשדוד". השתתפנו בפסטיבל המחולות בכרמיאל מספר פעמים ברציפות, זכינו למחיאות כפיים רבות ושמחנו. אחרי כן למדנו על כל סוגי המחולות וקיבלנו מקריסטינה המון בולים עם רקדנים ורקדניות וגם תלבושות עממיות וססגוניות. בצד האוסף של המחולות יש גם אוסף מוזיקלי, ובו בבולים של הכליזמרים בצפת, כינוס המקהלות ומוסיקה ישראלית – הכל מסודר "כמו שצריך" בסדרן.

בחוג שלנו יש גם מספר בנות, והן מאוד אוהבות פרחים. כמובן שיש להן בולים המראים פרחים כמו ורדים, סיגליות, אמנון ותמר ופרחי בר כגון כלניות וסביונים. קיבלנו מהמדריכה קריסטינה בול מיוחד במינו של רקפת, שכאשר משפשפים אותו יש לו ריח נפלא! קריסטינה סיפרה, שיש גם בול עם ריח של שוקולד!



אשדוד היא העיר שלנו, ולכן אספנו בולים המספרים את סיפורה. הבול האהוב עלינו הוא זה המראה את המגדלור של אשדוד הצבוע ברבועים של אדום ולבן, ואשר שימש לסמן את הדרך לנמל באמצעות אורות מסתובבים. המקום בו ניצב המגדלור נקרא גבעת יונה על שם **יונה הנביא**, ולכן סיפורו של יונה המופיע בבולים של סיפורי תנ"ך שייך גם הוא לאוסף של אשדוד.



תוית דוארמט אשדוד

במקביל לטיפוח האוסף העוסק בעיר אשדוד אנחנו גם מטיילים בעיר ובסביבותיה. את הטיול באשדוד התחלנו בגבעת יונה - מקום גבוה ממנו רואים את כל העיר ואת הנמל. הנמל הוא גאות העיר: למדנו על האניות השונות העוגנות בו, החל מקיאק קטן וכלה בנושאת מטוסים אמריקאית. מגבעת יונה צפינו גם

בספינות חיל הים השומרות על חופי המדינה. קריסטינה לימדה אותנו על שיטת ה-13 ועל הלוחמים שלה - אנשי הצפרדע אותם איש לא ראה ואיש לא שמע, הם הלוחמים השומרים עלינו לילות כימים. בהמשך לסיור אספנו בולים על אוניות מפרש וקיטור, אוניות מלחמה ואניות תרשיש עתיקות מכל העולם.

נסענו לבקר במקום שנקרא "עד הלום" הנמצא בכניסה הדרומית של אשדוד. במלחמת העצמאות הגיע הצבא המצרי שפלש לארץ עד לנקודה זו ונעצר בגשר אשר על גדות נחל לכיש, ומכאן שמו "עד הלום". כאן התרחש קרב האוויר המבצעי הראשון של חיל

האוויר הישראלי בו השתתפו ארבעה מטוסים. במקום ישנו קיר הנצחה לחללי צה"ל ואנדרטה לזכר הצבא המצרי – האובליסק. ראינו גם את הפילבוקס – עמדה שהקימו שלטונות המנדט הבריטי לשם הגנה על הגשר. ב"עד הלום" נמצאת גם תחנת הרכבת החדשה של אשדוד, אשר נבנתה במקום בו הייתה פעם תחנת רכבת ישנה "איסדוד". המסילה עברה בתוואי החוף ונועדה לשמש את כוחות הצבא בריטים. היא נסגרה לפני קום המדינה. לאחר הסיור ב"עד הלום" למדנו גם על כל סוגי הרכבות וקיבלנו המון בולים של רכבות: רכבות משא ונוסעים, רכבות קיטור ורכבות חשמליות, וגם רכבת העמק "שלנו".

הטיול שלנו באשדוד המשיך לרובע א' בעיר: בגן אלישבע נמצאת אנדרטה של חיל הים, ובמקום מתקיימים הטקסים של החיל. יש לנו בול המראה את האנדרטה, וכמובן שהוא נכלל באוסף אשדוד שלנו. ישנן עוד הרבה אנדרטות חשובות בעיר שעדיין לא קיבלו את בול משלהן וחבל. בכל הגנים בעיר ישנם פסלים סביבתיים מאוד יפים וגם פסלים מאבן.



החוג שלנו לבולאות קיים כבר זמן רב. לפני מספר שנים הכנו תערוכת בולים יפה מאוד ומעניינת במיוחד. כל חניך בחר נושא שאותו אהב במיוחד כמו ירושלים, חגים ומועדים, חיות בר וחיות בית, פרחים, דגים, ספורט ותחבורה. הכנו כ-60 פוסטרים יפים, בעזרתן הנדיבה של המדריכות שלנו קריסטינה וג'נט. תמונות של חלק מהפוסטרים מופיעים לאורך מאמר זה.

התערוכה התקיימה במתנ"ס ד' באשדוד. כמובן שהיזמנו את ההורים שלנו ואת כל החניכים של אקי"ם והמדריכות. הגיעו גם אורחים מכובדים ובהם חבר הכנסת **אילן גילאון**, ראש העיר לשעבר **צבי צילקר** שהוא גם אספן בולים. מהתאחדות הבולאים באו המנכ"ל טיבי יניב ומשה רימר, אשר התרשמו ובירכו אותנו על ההישגים. בעקבות התערוכה פרסמו אודותינו כתבה יפה במגזין הבולאים בישראל "שבל".

את התערוכה הקדשנו לזכרו של **ד"ר גולדבלום קנט** – סבא של החניכה **קים**, שמאוד אהב בולים ואסף אותם שנים רבות. החוג לבולאות נתרם על ידי משפחת גולדבלום להנאתם של חניכי אקי"ם אשדוד. החוג הבולאי מספק לנו הנאה רבה, וכפי שבוודאי ראיתם אנחנו גם לומדים באמצעותו המון בכל תחומי החיים. יש לנו חלום שיום אחד יוקם מוזיאון לבולאות ותולדות הדואר באשדוד עירנו עם נגישות לכל האנשים, ילדים ומבוגרים ולהנאתם של כל התושבים.

המאמר נכתב על ידי חברי החוג הבולאי של אקי"ם בסיוע המדריכה קריסטינה גולדבלום. ניתן לשלוח תגובות לקריסטינה בכתובת goldblum.kr@gmail.com